

# IN HET RITME VAN DE RABBI

## KLETSVEL

Thema 2  
Vorming  
16- 30 januari 2016

### Jezus vertelt verhalen

Jezus werd de Meester van de discipelen. De discipelen hebben niet gevraagd of zij bij hem in de klas mochten komen, nee, Jezus koos hen en vroeg hen om Zijn 'Talmid' te worden - een leerling die gaat leren om precies zo te worden als zijn Meester. Jezus gelooft dat jij net zo kunt worden als Hij. Je kunt pas worden zoals jouw Meester als je steeds bij Hem bent en naar Hem luistert en kijkt.

### Vertel elkaar verhalen:

Jezus leerde de mensen heel veel. En dat was niet saai. Als je bij Jezus in de buurt was gebeurde er altijd wel iets bijzonders waar je van kon leren. Genezingen, heeeeeeeel veel vissen vangen, iedereen te eten geven.....

En Hij vertelde veel verhalen waar je dan over na moest denken en van leerde.

Gebruik om elkaar dingen te leren, ook eens een verhaaltje of vertel de verhalen van Jezus. Kijk om je heen, alles wat je ziet kun je gebruiken om een verhaal van te maken waar je van leert.

### Lees nu een stukje uit de Bijbel Lucas 5: 3 - 6, 10, 11

Jezus gaf de mensen les vanuit Simons boot. Toen zei Hij tegen Simon: "Ga naar diep water en gooi je netten uit om te vissen" Simon antwoordde: "...we hebben de hele nacht al gevestigd, maar omdat Ú het zegt, zal ik het doen... ze vingden zoveel vis dat de netten bijna scheurden... Jakobus en Johannes waren daar ook. Jezus zei tegen Simon: "Je hoeft niet bang te zijn. Vanaf vandaag zul je mensen vangen." Ze trokken de boten op de kant, lieten alles achter en volgden Jezus.

## WOW!

Wat vind je gaaf?

## HUH?

Wat snap je niet?

## DOEN!

Wat kun je doen?

*Schrijf het hier op:*

### WOW!

### HUH?

### DOEN!