

# IN HET RITME VAN DE RABBI

## KLETSVEL

Thema 3  
Gerechtigheid  
1 - 13 februari 2016

### 24 uur met Jezus...

In het Bijbelstuk uit Marcus lezen we wat Jezus in 24 uur allemaal deed en meemaakte. Dat was een hele volle dag. Johannes schrijft dat Jezus nog veel meer heeft gedaan: *'Als al Zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.'*

We lezen in de bijbel al zoveel verhalen over Jezus. Maar er was dus nog veel meer! Als Jezus in 24 uur op aarde al zoveel goeds deed hoeveel meer kan God ons dan vanuit de hemel zegenen en helpen!

### 24 uur recht doen als gezin:

En wij mogen het voorbeeld van Jezus volgen. Bedenk met elkaar op wat voor manier jullie goed kunnen doen de komende 24 uur. God brengt mensen naar jou toe waar jij iets goeds voor mag doen. Zet je hart open voor hen.

- Denk jij dat er mensen zijn die jij kent die hulp nodig hebben?
- Hoe weet je of iemand hulp nodig heeft?
- Ken jij iemand die niet zoveel geld heeft of iemand die eenzaam is?
- ga samen koekjes bakken en bedenk tijdens het bakken wie je blij maakt met koekjes... breng ze daarna ook echt bij hem of haar! In de kletskaart vind je een recept voor 'klets' zandkoekjes.

### Lees nu een stukje uit de Bijbel

Marcus 4:36 - 5:43

Lees dit hele Bijbelgedeelte samen goed door en zet met elkaar eens op een rijtje wat er allemaal gebeurde in 24 uur.

## WOW!

Wat vind je gaaf?

## HUH?

Wat snap je niet?

## DOEN!

Wat kun je doen?

*Schrijf het hier op:*

### WOW!

---

---

---

---

### HUH?

---

---

---

---

### DOEN!

---

---

---

---