

---

# CONNECTGROEPEN MATERIAAL

---

## Seizoen 2019-2020

Beste Connectgroep leiders en gemeente,

God heeft ons gemaakt om in relaties te leven en samen leren we het meest! Onze kleine groepen hebben daarom twee belangrijke doelen: verbinden en groeien. We moedigen iedereen aan om deel uit te maken van een kleine groep - voor een specifieke periode of een onbepaalde tijd - en onze groepen zijn open voor leden en niet-leden.

Er zijn Connectgroepen voor jongvolwassenen (18-28 jaar) en Connectgroepen t/m 100. Ieder jaar draait er minimaal 1 en vaak 2 internationale Connectgroepen waar de voertaal Engels is. Door de taakgroepen Onderwijs en Zorg worden er verschillende cursussen aangeboden, waaraan je je voor een vastgesteld aantal avonden of dagen aanmeldt.

Ons verlangen is dat iedereen deel uitmaakt van een Connectgroep. Daarnaast kun je kiezen uit verschillende cursussen (naast - of even in plaats van - een Connectgroep) om een plek te vinden waar je mensen leert kennen en kunt groeien in geloof, kennis en vaardigheden.

Normaal gesproken bieden we veel en divers materiaal aan om te gebruiken op de Connectgroep. Dit jaar verwijzen we ernaar, maar we focussen ons nog steeds op Umoja en het Umoja materiaal.

Wat is Umoja in de kern? Umoja helpt kerken met beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Wij geloven dat hierdoor gemeenschappen tot bloei komen. Door betrokken te raken bij elkaars leven kun je veel meer voor elkaar betekenen. Umoja betekent 'samen' en wat ons betreft is dat een werkwoord. Het is elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je met elkaar, in plaats van naast elkaar kunt leven. Umoja is een programma dat gemaakt is om je daarbij op weg te helpen en zo mensen uit jouw kerk en jouw buurt weer bij elkaar te brengen. Vanuit de relaties die dan ontstaan bloeien zowel de kerk als de buurt op!

Verschillende mensen in de gemeente zijn bereid om een keer bij een Connectgroep langs te gaan en hun kennis, ervaringen met God en dienen in Zijn koninkrijk te delen. Info en contactgegevens vinden jullie in dit document en een uitnodiging is een leuke afwisseling van de Umoja studies.

Ik bid jullie Gods zegen toe als jullie samenkomen om jullie met elkaar te verbinden, samen te groeien, elkaar en de wereld te dienen, te getuigen van jullie geloof en in alles Gods naam te eren en verhogen.

Jelmer Woudstra  
pastor Samenbinding

---

# UMOJA: KERK MET BEIDE BENEN IN DE BUURT

---

Vanaf januari 2018 zijn we als gemeente begonnen met een 2-jarig proces dat Umoja heet. Vrijwel alle Connectgroepen doen hieraan mee en daar zijn we erg blij mee!

## Wat is Umoja?

Umoja helpt kerken met beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Wij geloven dat hierdoor gemeenschappen tot bloei komen. Door betrokken te raken bij elkaars leven kun je veel meer voor elkaar betekenen. Umoja betekent 'samen' en wat ons betreft is dat een werkwoord. Het is elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je met elkaar, in plaats van naast elkaar kunt leven. Umoja is een programma dat gemaakt is om je daarbij op weg te helpen en zo mensen uit jouw kerk en jouw buurt weer bij elkaar te brengen. Vanuit de relaties die dan ontstaan bloeien zowel de kerk als de buurt op! In verschillende plaatsen zien we dat Umoja werkt. Het is onze droom dat de kerk overal met beide benen in de buurt komt te staan.

## Uit Afrika

Rond de eeuwwisseling ontwikkelden kerken in Oeganda en Kenia het Umoja concept met als doel om kerken en gemeenschappen te mobiliseren. Vanuit een herontdekking van de Bijbel, werden mensen gestimuleerd hun eigen hulpmiddelen in kaart te brengen om zo in samenwerking met de gehele gemeenschap de gezamenlijke problematiek aan te pakken. Umoja (wat "saamhorigheid" betekent) bleek een succesvolle aanpak. Hele gemeenschappen begonnen te veranderen, mensen kwamen uit de spiraal van armoede en hervonden hun stem om op te komen tegen onrecht. Inmiddels is Umoja in diverse landen vertaald en gecontextualiseerd. Wereldwijd zitten meer dan 3000 kerken in een Umoja proces.

## Samenwerking Tear & Present

Tear en Present hebben elkaar gevonden als partners die elkaar aanvullen en versterken bij het contextualiseren en introduceren van Umoja in Nederland. Tear heeft kennis van en expertise met het Umoja programma in het buitenland en in Nederland. Present heeft kennis van het werken in buurten en daarnaast in tientallen plaatsen een relatiernetwerk met lokale kerken. We zien prima kansen om het programma onder de aandacht van plaatselijke kerken te brengen. Beide organisaties zien in deze samenwerking uitstekende mogelijkheden om iets van de eigen ideologische doelstelling te realiseren (Tear 'uitbannen van armoede en onrecht' en Present 'omzien naar elkaar') en in dat proces de relaties met kerken te verstevigen.

## Uniek concept

De unieke kracht van Umoja zit in (de combinatie van) 9 belangrijke kenmerken:

1. De motivatie en inspiratie ligt in een creatieve herontdekking en bestudering van de bijbel.
2. Umoja heeft een integrale benadering waarin wordt ingezet op herstel van relaties op alle niveaus: relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping.
3. Umoja brengt hulpmiddelen van kerken en noden van de buurt in kaart.
4. Het is een proces waarvan de geloofsgemeenschap zelf eigenaar is.
5. Samenwerking staat centraal.
6. Umoja is een maatwerk aanpak die aansluit bij de bestaande kerkelijke context.
7. Het is wederzijds leren: wij leren van Afrika, waar Umoja oorspronkelijk vandaan komt.
8. Het sluit aan bij het actuele verlangen van kerken naar een dienstbare houding.
9. Umoja is een proces en geen cursus.

We zien met verwachting uit naar wat het doorlopen van dit proces met ons als gelovigen en gemeente doet. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Umoja kernteam via Johan Meinsma, [meinsmajohan@gmail.com](mailto:meinsmajohan@gmail.com).

---

# AANBOD AAN DE CONNECTGROEPEN

---

Hieronder het aanbod van het Onderwijsteam en gemeenteleden om één of meerdere avonden bij jullie Connectgroep te verzorgen. Naast de onderwerpen die worden genoemd, kun je altijd eigen vragen en onderwerpen aandragen.

Ben je geïnteresseerd in één of meer van onderstaande opties, neem dan contact op met de persoon die erbij vermeld staat. Met hem/haar kun je verdere afspraken maken over de invulling. Heb je niet de contactgegevens van een docent dan kun je die opvragen via [onderwijs@clcleeuwarden.nl](mailto:onderwijs@clcleeuwarden.nl).

## 1. Verantwoord Bijbelgebruik (Hans Bergstra) > een kennismaking

We zien de Bijbel als het door Gods Geest geïnspireerde Woord, neergeschreven door mensen. De invloed die de Bijbel heeft op mensen en op samenlevingen is gigantisch en vraagt daarmee om een serieus antwoord. Ons gebruik van de Bijbel moet recht doen aan wat de bijbelschrijvers voor ogen hadden toen zij voor hun tijd en hun cultuur schreven. In een uur maak je kennis met een verantwoorde aanpak van het lezen en begrijpen van de Bijbel. Een workshop die je gebruik van Gods Woord zal veranderen en je hongerig maakt naar meer.

## 2. Israël (Hans Bergstra) > een kennismaking

Israël, een boeiend en leerzaam onderwerp om op je kring te bespreken. Dit onderwerp kent veel facetten en elk onderdeel is de moeite waard om over door te praten. Wat weet je van haar geschiedenis? Welke plannen heeft God met dit volk? In hoeverre is dit volk verbonden met de christelijke gemeente? En Gods feesten, wat hebben zij ons vandaag te zeggen? Op één of meer avonden kun je over al deze onderwerpen onderwezen worden. Want kennis en inzicht vanuit Gods Woord over land en volk van Israël verrijkt je persoonlijke geloofsleven!

## 3. Lopen op water – uitstappen in geloof (Klaas Kattouw) > toerusting

Ken je dat? Je staat voor een belangrijke keuze. Je kunt de bekende, vertrouwde weg kiezen, of je kunt een spannende stap in geloof zetten – van baan veranderen, op God vertrouwen voor je financiën, iemand aanspreken op fout gedrag, opnieuw investeren in een huwelijk waarin de sleur heeft toegeslagen. In dit boek staat Petrus' wandeling op het water symbool voor de uitnodiging aan iedereen die, net als hij, een stap in geloof wil zetten, die meer van Gods kracht en aanwezigheid wil ervaren. Dus ik wil je uitnodigen voor een wandeling. Op het water. Maar vergeet niet: Je kunt pas op het water lopen als je uit de boot stapt.

## 4. Omgaan met ethische vragen (Hans Bergstra) > interactieve bespreking

Een avond over ethiek in het algemeen, toegespitst op ons als gelovigen. Denk aan actuele vragen als omgaan met geweld (zie ook hierboven), voltooid leven, kweken van embryo's voor onderzoek, etc.

## 5. Doop in/met water/Geest (Hans Bergstra) > toerusting<sup>1</sup>

Veel mensen uit onze gemeente zijn nog niet gedoopt. Ze worstelen met vragen of hebben hun vragen naar de achtergrond verschoven. Wat maakt dat de onderdompeling belangrijker is dan 'ja' zeggen. En dan met name gericht op mensen die al belijdenis hebben gedaan? Wat voegt de onderdompeling toe? Hoe onderbouwen kerken de kinderdoop? In het verlengde over de waterdoop wordt er vaak gesproken over de doop met de heilige Geest. Wat is de Bijbelse betekenis hiervan? En dopen met vuur? Zo maar een aantal vragen die we op een avond met je Connectgroep willen bespreken.

## 6. Veelgestelde vragen (Jelmer Woudstra) > interactieve bespreking

Iedereen heeft weleens vragen over bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de Bijbel, de realiteit van de opstanding, hemel en hel, het bestaan van engelen, is God negatief over seks, enz. We willen deze onderwerpen niet uit de weg gaan, maar eerlijk met elkaar in gesprek hierover.

---

<sup>1</sup> Een aantal malen per seizoen wordt een aparte avond georganiseerd voor mensen met vragen rond de doop of die zich willen laten dopen. De Connectgroep studie over dit onderwerp is veel breder en gaat dieper op het onderwerp in.

---

# STUDIE(BOEKEN) CONNECTGROEPEN

---

## Hoe maak ik van iedere preek en handout een Connectgroep studie?!

Het is zeer waardevol om in de Connectgroep aan te sluiten bij de preken van de zondagse diensten. Daardoor zit er een mooie eenheid in het onderwijs op zondag en de rest van de week. De preken beslaan een breed scala aan onderwerpen en dat maakt ze voor alle Connectgroepen geschikt om te behandelen!

Hier kun je een document downloaden dat je helpt om van iedere preek een Connectgroep studie te maken: [klik hier](#).

## Nicolas van Amerom: Like ME: #Jezus volgen in een Selfie cultuur

Liken, delen, retweeten, taggen en posten is een vast onderdeel in ons leven geworden. Maar wat als iemand niet je 'likt', of iemand anders meer likes heeft dan jij? Je raakt teleurgesteld, gedeprimeerd. Je hebt immers minder 'vrienden'. Wat is de impact van sociale media op jouw persoonlijke leven. Hoe kunnen we Jezus volgen in een Selfie cultuur?

'Like ME' neemt je bij de hand en reikt je praktische en Bijbelse handvaten aan in het omgaan met wisselende emoties in het digitale tijdperk. Of je nu wel of niet actief bent op social media. Welke plek heeft Jezus in jouw dagelijks veranderende online leven?

Het boek is hier te bestellen: [klik hier](#).

Studiemateriaal voor de groep is verkrijgbaar via [connect@clcleeuwarden.nl](mailto:connect@clcleeuwarden.nl).

## Ontdekkende Bijbelstudie: Luisterend leven

De reeks Luisterend leven brengt mediteren over en bestuderen van de Schrift bij elkaar. De serie begeeft zich in het spoor van het belijden van de kerk-der-eeuwen; in de gekozen opzet is aansluiting gezocht bij de Apostolische Geloofsbelijdenis. Zo komen de hoofdthema's aan de orde, waarin het hart van het christelijk geloof klopt. De studies zijn eerst toegesneden op de persoonlijke overdenking en vervolgens op het gebruik in Bijbelkringen.

Er zijn delen verschenen bij de volgende Bijbelboeken:

1. Exodus
2. Psalmen
3. Ezechiël
4. Daniël
5. Matteüs
6. Handelingen
7. Romeinen
8. 1 Korintiërs
9. Kolossenzen
10. 1,2,3 Johannes
11. Openbaring

Alle delen van de serie zijn te vinden en bestellen onder de volgende link:

<https://bijbelstudieboeken.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/luisterend-leven>

## **Kees Goedhart, Terug naar de basis**

Kees Goedhart, een geliefd Bijbelleraar, heeft de gave om belangrijke geloofsprincipes duidelijk en begrijpelijk uit te leggen. De waardevolle studies in dit boek behandelen de fundamentele waarheden van het christelijk geloof, zoals bekering, wedergeboorte, de doop in de Geest, geestelijke strijd, lofprijzing en aanbidding, bidden en vasten. In totaal worden veertig belangrijke Bijbelse onderwerpen compact, helder en Bijbels onderbouwd uitgewerkt.

Het boek is te bestellen via <http://www.opwekking-webwinkel.nl/webwinkel/lees---studieboeken/terug-naar-de-basis>

## **Tim Keller: De vrijgevige God**

Met gespreksgids en DVD

Dit boek is bedoeld om de essentie van de christelijke boodschap, het evangelie te laten zien.' Zo begint Kellers nieuwe boek De vrijgevige God. Keller richt zich zowel op hen die op zoek zijn als op hen die al hun leven lang naar de kerk gaan en geen inleiding op het evangelie denken nodig te hebben. Keller behandelt de bekendste gelijkenis van Jezus, die van de verloren zoon uit Lucas 15. In die gelijkenis laat Jezus zien hoe groot Gods buitensporige genade is voor ongelovigen en gelovigen.

In zeven hoofdstukken beschrijft Keller hoe er twee soorten 'verloren' mensen zijn, niet één soort. De meeste mensen zien de verlorenheid van de jongste zoon, die zijn erfenis opeist en in een losbandig leven erdoor jaagt. Maar de oudste zoon in de gelijkenis is niet minder verloren.

'De definitie van zonde is voor bijna iedereen het schenden van een serie regels. Maar Jezus laat zien dat een man die bijna niets op zijn morele kerfstok heeft toch precies zo geestelijk verloren kan zijn als de meest lichtzinnige en immorele mens. Waarom? Omdat zonde niet alleen overtreding van regels is. Het is jezelf in plaats van God stellen als Verlosser, Heer en Rechter (zoals elk van beide zonen het gezag van de vader over zijn eigen leven probeerde uit te schakelen).'

De gespreksgids bevat zowel vragen voor persoonlijke overdenking of gebruik in groepen, als oefeningen, die bedoeld zijn om de lessen van de gelijkenis in het eigen leven toe te passen. Op de DVD legt Tim Keller in zes aansprekende sessies de krachtige boodschap van de gelijkenis van de verloren zoon uit.

Het boek, de gespreksgids en DVD zijn te bestellen via <http://bol.com/>

## **Tim Keller: Galaten**

Met gespreksgids

Dit is een nieuwe Bijbelverklaring, waarin Tim Keller nauwkeurige lezing van de tekst samenvoegt met heldere uitleg en verrassende inzichten. Deze studie kan gebruikt worden in kringen en groepen, en ook voor dagelijks persoonlijk gebruik. Keller heeft als geen ander de gave om de waarheid van de Bijbel toe te passen op de wereld van vandaag. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen ter overdenking en bespreking.

Tegelijk verschijnt een afzonderlijke studiegids voor Bijbelkringen: Galaten - gespreksgids. Deze bevat zeven hoofdstukken en kan ook gebruikt worden voor persoonlijke meditatie en stille tijd of voor kringen en Bijbelstudiegroepen. Dit boekje is apart verkrijgbaar.

Keller schrijft over de Galatenbrief van Paulus: Galaten gaat over de kern van het evangelie - het evangelie dat we allemaal ons leven lang nodig hebben. Het is net dynamiet, en ik bid dat de krachtige boodschap ervan in je hart tot ontploffing komt bij het lezen van dit boek.

Het boek en de gespreksgids zijn te bestellen via <http://bol.com/>

## **Richard Stearns, Het gat in ons evangelie**

Met kringenmateriaal van ds. Ron van der Spoel

“Wij kunnen de generatie zijn die niet langer accepteert dat de plek waar een kind woont, bepaalt of het zal leven of sterven. Maar zullen wij die generatie ook zijn? De geschiedenis zal onze rechter zijn, maar wat er in de geschiedenisboeken geschreven gaat worden, is aan ons!”  
Bono

Wat verwacht God van ons? Gaat het in ons geloof om kerkgang, bijbelstudie en het vermijden van ernstige zonden, of verwacht God meer van ons? Hebben wij Gods hele evangelie aangenomen of zit er een gat in ons evangelie?

Een aantal jaar geleden moest Richard Stearns die vragen eerlijk onder ogen zien. In een lemen hut in Oeganda luisterde hij naar het ontroerende verhaal van een jonge wees. Hij hoorde het aan en begreep dat het evangelie zonder zorg voor de armen niet compleet is. Hij begon de Bijbel te bestuderen, en de statistieken over welvaart en armoede; hij las en herlas de woorden van Jezus, en ontdekte dat de werkelijke boodschap van het evangelie veel verder gaat dan onze redding alleen.

In Het gat in ons evangelie doet hij verslag van zijn persoonlijke zoektocht en roept hij ons op indringende wijze op om geloof een zaak van hart, hoofd én handen te maken. De tijd dringt, niet alleen voor de miljoenen armen, maar ook voor ons!

De gespreksgids Wie een kind opneemt in mijn naam bevat 12 bijbelstudies door Ron van der Spoel naar aanleiding van het boek "Het gat in ons evangelie", die gaan over die blinde vlek in onze Bijbel. Dat waar wij zo makkelijk over heen kunnen lezen. Het gaat over welvaart, over armoede, over geven en over kinderen. De Bijbelstudies helpen om deze thema's echt goed tot ons door te laten dringen. Maar het blijft niet alleen bij het nadenken hierover. Dit boekje helpt ook om onze bewogenheid praktisch handen en voeten te geven.

Het boek en de gespreksgids zijn te bestellen via <http://www.worldvision.nl/kom-in-actie/kerken/bijbelstudie-en-boeken>. Er is één exemplaar van de gespreksgids gratis aan te vragen!

## **John Ortberg: Als je op het water wilt lopen, moet je uit de boot stappen**

Met gesprekshandleiding in het Nederlands

‘Als je op het water wilt lopen, moet je uit de boot stappen’ is het tweede boek in het Nederlands van de succesvolle Amerikaanse auteur John Ortberg. Een inspirerende paperback!

Ken je dat? Je staat voor een belangrijke keuze. Je kunt de bekende, vertrouwde weg kiezen, of je kunt een spannende stap in geloof zetten – van baan veranderen, op God vertrouwen voor je financiën, iemand aanspreken op fout gedrag, opnieuw investeren in een huwelijk waarin de sleur heeft toegeslagen. Zo'n stap zette Petrus ook tijdens een storm op het meer – letterlijk! Hij klom uit de boot en liep naar Jezus toe – over het water.

In dit boek staat Petrus' wandeling symbool voor de uitnodiging aan iedereen die, net als hij, een stap in geloof wil zetten, die meer van Gods kracht en aanwezigheid wil ervaren. Lopen op water betekent dat ik met Gods hulp dingen kan doen die ik op eigen houtje nooit voor elkaar zou krijgen...

Dus ik wil je uitnodigen voor een wandeling. Op het water.

Maar vergeet niet: Je kunt pas op het water lopen als je uit de boot stapt.

Als je op het water wilt lopen, moet je uit de boot stappen is een humoristisch en diepgravend boek over geloofsgroei. Om je op weg te helpen heeft John Ortberg bij elk hoofdstuk vragen geschreven waar je mee aan de slag kunt om uit je boot te stappen! Een mooi boek om te gebruiken in huiskringen.

Klaas Kattouw heeft de gesprekshandleiding voor Connectgroepen naar het Nederlands vertaald, dus die is digitaal beschikbaar!

## **Dr. Charles F. Boyd: Ieder kind zijn eigen aanpak**

Ieder kind is uniek. Helaas houden ouders hier niet altijd voldoende rekening mee. Zij gaan er te veel van uit dat hun kinderen een kopie van hen zijn. Ze houden te weinig rekening met de specifieke karaktereigenschappen van hun kinderen. Ze denken dat wat goed is voor henzelf, ook voor hun kinderen het beste zal zijn. Deze manier van opvoeden kan tot gevolg hebben dat kinderen een minderwaardigheidsgevoel krijgen en hun hele leven houden.

De Amerikaanse predikant dr. Charles Boyd komt in zijn spreekkamer regelmatig de gevolgen van deze manier van opvoeden tegen. Het gaat om mensen die hulp zoeken in de omgang met hun vader of moeder die maar niet begrepen wat er aan hun kind zo uniek is.

Boyd heeft het over dertigers en veertigers. Zoals Rebecca, een jonge moeder van twee dochters. Zij heeft nog steeds geen goede relatie met haar moeder; gewoon vanwege het feit dat ze totaal verschillend zijn. Rebecca's moeder is een keurige huisvrouw die niet graag in de schijnwerpers staat. Rebecca zelf houdt juist van veel activiteiten buitenshuis; zij vindt huishouden minder belangrijk. Haar moeder is niet in staat Rebecca een compliment te geven. Integendeel, zij wijst haar altijd op haar falen, terwijl de dochter nog steeds een compliment verwacht. Rebecca neemt vervolgens deze ouderlijke bezoedeling, het 'vuil' dat haar moeder bij haar achterlaat, mee in de opvoeding van haar eigen kinderen. Rebecca heeft een dochter die graag thuis blijft en veel met poppen speelt. Wat wil Rebecca graag dat haar dochter eropuit gaat om vriendschappen te sluiten. De geschiedenis dreigt zich te herhalen. Dit risico lopen alle opvoeders. Zij geven allemaal iets van deze bezoedeling door aan hun kinderen.

Boyd vindt het van groot belang dat ouders hun opvoeding aan het kind aanpassen, zodat het kan opgroeien op de manier die bij hem past. In zijn boek behandelt hij een hulpmiddel: het DISC-profiel. De D staat voor Doelgericht, de I voor Interactief, de S voor Stabiel en de C voor Corrigerend. Door middel van een vragenlijst kunnen ouders het aangeboren gedragspatroon van henzelf en van hun kinderen ontdekken. Gedragspatroon is het tempo en de prioriteit (gerichtheid) van een persoon.

Een verhelderend beeld is het weven van een wandkleed met verticale en horizontale draden. De verticale draad stelt het tempo voor. Mensen met een hoog tempo zijn naar buiten gericht, tonen initiatief, nemen risico's, enz. Personen met een laag tempo zijn bedachtzaam, afwachtend, risicomijdend en dergelijke. De horizontale draad is prioriteit of gerichtheid. Dan gaat het om de motivatie achter de daden. Ook maakt Boyd een onderscheid tussen taakgerichtheid en mensgerichtheid. Eigenschappen van taakgerichtheid zijn onafhankelijkheid, gereserveerdheid, enz. Kenmerken van mensgerichtheid zijn: nadruk op relaties, ontspannenheid, warmte etc. Wanneer deze draden worden geweven, ontstaat het DISC-model in een grafiek. Het is ontworpen om menselijk gedrag beter te begrijpen. Boyd vergelijkt het wandkleedbeeld met Psalm 139. Daarin staat dat de Meesterwever mensen in de moederschoot heeft geweven.

Boyd beschrijft de sterke, maar ook de zwakke kanten van de verschillende menselijke profielen. Ouders kunnen hun kind beter bijsturen als zij zijn valkuilen kennen.

De schrijver plaatst wel de kritische kanttekening dat een kind in ontwikkeling is en experimenteert welk gedragsprofiel het beste bij hem past. Een kind kan zich op school anders gedragen dan thuis. Het is daarom belangrijk het kind in verschillende situaties te observeren en ook aan anderen hun mening over het kind te vragen. Boyd vindt het DISC-model na de Bijbel de belangrijkste informatiebron om menselijk handelen te begrijpen. Het hielp hem bij de praktische toepassing van Spreuken 22: 6: "Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken." In dit gedeelte is te merken dat Boyd de Bijbel ruim interpreteert. Hij betreft dit vers op de gehele opvoeding, terwijl de kanttekeningen van de Statenvertaling dit vers betrekken op het onderwijzen in de vreze des Heeren. Daaruit vloeit overigens wel voort dat ouders geen struikelblok, maar een richtingwijzer moeten zijn. Verder heeft Boyd er geen moeite mee om Bijbelse figuren in het DISC-model in te delen.

Aan het einde van ieder hoofdstuk geeft de auteur een samenvatting. Ook geeft hij de lezer een praktische opdracht mee om in het gezin te proberen. Een voorbeeld: Geef je kind een beschrijvend compliment. Stel dat het niet van opruimen houdt en toch plotseling iets opruimt. "Ik zie dat je, zonder dat ik het aan je vroeg, de tafel hebt afgeruimd." Ook briefjes met een positieve opmerking, in een broodtrommel of op een bureau, werken mee aan een goede relatie met je kind. Gelukkig valt er altijd iets positiefs te benoemen! Met dit werkboek kunnen ook

ouders van een kind met gedragsproblemen dit kind beter begrijpen. Niet het kind, maar de ouder is de ingang tot verandering!

Het boek is hier te bestellen: <https://www.bol.com/nl/p/ieder-kind-een-eigen-aanpak/1001004006206832>



---

# ONDERWIJS CURSUSSEN

---

## NEXT

God heeft een geweldig doel voor jouw leven. En door NEXT willen wij jou helpen om een volgende stap te zetten in jouw reis met God en de gemeente om tot je bestemming te komen.

Tijdens NEXT maak je kennis met onze gemeente, nieuwe mensen, een aantal goede gewoontes om te groeien in je relatie met God en helpen we je om te connecten in Connectgroepen en teams. Dat allemaal in een gezellige setting met iets lekkers te eten en drinken. Kinderen kunnen hier gewoon bij zijn en de focus ligt op de vragen die je hebt en ontmoeting.

NEXT wordt gegeven in 2 delen, van 11:45-12:30 in zaal 4. In deel 1 vertellen we in het kort wie we zijn, waarom we doen dat we doen en wat we belangrijk vinden. In deel 2 vertellen we aantal basics over gewoontes om meer op Jezus te lijken en jouw roeping en teams in de gemeente. Na deze 2 delen kunnen we, als dat gewenst is, persoonlijk een afspraak maken om meer te ontdekken over hoe God jouw heeft gevormd om verschil te maken in de gemeente en wereld.

Alle info en aanmelding: <http://clicleuwarden.nl/next>

## Actueel overzicht

Goed onderwijs vinden wij erg belangrijk. Of je God nu goed of een beetje of helemaal niet kent, voor iedereen is er de mogelijkheid verder te groeien. Het is Gods verlangen dat we groeien in onze relatie met Hem en juist in het samen optrekken leren we God het beste kennen.

Onderwijs helpt je om Jezus te volgen in alle aspecten van je leven. Het geeft je de middelen die je nodig hebt bij elke stap op je reis. Het gaat er uiteindelijk om dat we onze (nieuwe) kennis en vaardigheden in praktijk brengen om zo God te verheerlijken.

Ga voor een actueel overzicht van cursussen naar: [clicleuwarden.nl/onderwijs](http://clicleuwarden.nl/onderwijs)