

Challenge bij de Internationale gebedsweek 2021



Thema Gebedsweek #blijfinmijnliefde (Joh. 15 vers 9)

Het thema komt uit Johannes 15 vers 9 "Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen" Het is het verhaal waarin Jezus een vergelijking maakt met een druivenplant. Zoals de druiven alleen kunnen leven en groeien als ze in verbinding blijven met de plant en zo ook met elkaar, zo mogen wij als christenen ook in verbinding met Jezus en elkaar leven en groeien. God de Vader is als de tuinier die de druivenplant, de wijnstok verzorgt om er uiteindelijk heerlijke wijn van te maken.

Bij elke dag is een thema gekozen en zijn er naast Johannes 15 vs. 1-17, het verhaal over de wijnstok, voor elke dag ook nog extra Bijbelteksten genoemd, die je eventueel kunt lezen. Je kunt ook de verhalen uit een voorleesbijbel lezen.

Op www.geloven58.nl en www.jabixhûs.nl/bidden kun je de boekjes downloaden die voor de gebedsweek gemaakt zijn. Ze zijn er zowel voor volwassenen als kinderen.

Challenge

Deze week kun je voor jezelf, de mensen om je heen, je stad en zelfs de hele wereld bidden. Dat kun je doen zoals je altijd doet, wij dagen je uit om het ook eens op een andere manier te doen. Als je een challenge uitvoert vinden we het leuk als je dat deelt op social media

Gebruik dan **#blijfinmijnliefde** . Als je het in Leeuwarden doet **#blijfinmijnliefde058**

Je kunt de challenge alleen doen, maar misschien kun je ook een vriend vragen om het samen te doen of ga er met je gezin of je huisgenoten mee aan de slag!

Je kunt elke dag 1 challenge kiezen of een middag of avond afspreken om samen meerdere challenges achter elkaar te doen

Check spullen!

Voordat je begint even checken welke materialen je in huis hebt

- Een bijbel of bijbelapp
- Lippenstift
- Tros druiven en evt. rozijnen
- Satéstokjes, rietjes of
- Papier
- Pleisters
- Stoepkrijt of krijtjes
- Bellenblaas of afwasmiddel en paperclip
- Vuilniszak
- Huishoudhandschoenen of werkhandschoenen
- Grijper of veger en blik

Zondag 17 jan Geroepen door God

Joh 15: 16a Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar ik jullie

Gen 12 vers 1-4 roeping van Abraham



Challenge: lippenstift op de spiegel

Schrijf met een lippenstift op één of meerdere spiegels in het huis "God houdt van mij!" of "God kiest mij!" Of als je nog niet zo goed kunt schrijven: een hartje met je naam

Doe de lippenstift ook op je lippen en maak een selfie of een foto dat je met zoenlippen in de spiegel kijkt met de tekst erbij. Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058

Laat de tekst de hele gebedsweek op de spiegel staan

Maandag 18 jan Verborgen groeien

Joh 15 vers 4a Blijf in mij, dan blijf ik in jullie
Ef3 vers 14-21 Geworteld in Jezus liefde
Lucas 2 vers 41-52 12-jarige Jezus



Challenge Druiven en rozijnen

Neem een druiventros en eventueel wat rozijnen mee en ga op excursie door je buurt of naar een park en zoek naar druivenstruiken (nu meestal kaal, maar de stronk leeft nog) en andere struiken waar nog wel besjes aanzitten

(Pas op dat kinderen geen besjes in hun mond stoppen als je niet zeker weet dat ze eetbaar zijn!)

Kijk eens goed hoe uit 1 stam heel veel takken en zijtakjes groeien met daaraan weer heel veel besjes. Praat met elkaar over hoe de besjes kunnen groeien en wat er gebeurt als je ze zou plukken en los op de tegels zou leggen. Dan blijft er steeds minder van over. (Laat een druif en een rozijn tegelijk zien)

Als Jezus zegt dat wij met hem verbonden moeten blijven zoals een druif aan een druivenplant hoe kunnen we dat dan doen? Hoe verbind jij je met Jezus?

Zoals het levenssap vanuit de aarde door de plant naar de bessen gaat zo kan de heilige geest ook jouw leven geven. Een wijnboer die mooie druiven wil zorgt dat hij op tijd blaadjes afknijpt zodat de druiven goed door de zon kunnen groeien. Zo zorgt God ook dat wij zo goed mogelijk kunnen groeien. Hoe merk jij dat God voor je zorgt?

Geef iedereen ter plekke of bij slecht weer thuis een trosje (liefst pitloze) druiven.

Iedereen mag om de beurt een druif op eten en daarbij iets tegen Jezus zeggen of God bedanken voor iets waarin Hij voor ons zorgt

Neem een foto tijdens de excursie of als je de druiven eet! Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058

Zorg dat er de hele week een fruitschaal met druiven op tafel staat

19 jan Een lichaam vormen

Joh 15 vers 12 Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad

Kol 3 vers 12-17 Kleed u in de liefde

Joh 13 vers 1-15, 34-35 Voetwassing

Challenge satéstokjes, rietjes of takjes

We gebruiken hierbij een voorbeeld van Dorotheus van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw:



Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen naderen, dichterbij het middelpunt komen, komen ze ook dichterbij elkaar: hoe dichterbij elkaar, hoe dichterbij God. Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren.

Neem een druif, een mandarijntje een kastanje of iets ander waar je satéstokjes, rietjes of takjes in kunt steken en maak het symbool van hierboven na. (Kan samen of per persoon)

Als het middelpunt ontbreekt vallen de satéstokjes uit elkaar. Zo houdt God ook alles bij elkaar. Praat of denk na over de samenhang tussen naderen tot God en naderen tot elkaar. Is dat zo? Merk je dat in je leven?

Helpt Gods liefde jou om liefdevol te zijn naar andere mensen? Helpt Gods vergeving jou om anderen te vergeven of vergeving te vragen?

Leg het kunstwerkje op tafel. Bij elk stokje kun je bidden of danken voor iemand waar je van houdt en voor jouw kerk of andere kring, die je helpt om met God verbonden te zijn

Daarna kun je er nog briefjes omheen leggen met namen van mensen die je wilt vergeven of God om vergeving vragen voor wat je hebt gedaan tegen iemand. (Als je liever niet wilt dat anderen de briefjes lezen mag je er ook een propje van maken)

Maak een foto van jou met je kunstwerkje. Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058!

Je kunt het symbool evt. Ophangen voor het raam

20 jan Samen bidden

Joh 15 vers 15 Ik noem jullie geen slaven meer maar vrienden
Rom 8 vers 26,27 De geest zelf pleit voor ons
Lucas 11 vers 1-4 Onze Vader



Challenge pleisters en kranten

Neem een doosje met effen pleisters of knip pleisters van een rol.
Teken ook de omtrek van een persoon op een stuk behang of uit twee of drie aan elkaar geplakte kranten.

Bedenk de namen van de mensen die je kent, die ziek zijn, gestrestst, boos of verdrietig en schrijf ze op de pleisters.

Plak om de beurt een pleister op de mensfiguur en vraag God of hij hun lichaam of hun gevoel weer beter wil maken.

Je kunt ook bidden voor de dingen uit de krant waar je graag van wil dat ze beter worden.

Maak een foto van jou met de pleisterplaat. Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058

Plak de pleisterfiguur op een deur in het huis en laat hem de hele week hangen

21 jan Veranderd door het woord

Joh 15 vers 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb
Deut 30 vers 11-20 Goede regels
Matt 5 vers 1-12 Wie is gelukkig?



Challenge bellenblaas

Neem een gewoon bellenblaaspotje of maak van een paperclip en een sateprikker een bellenblaas en gebruik wat zeepsop.

Een gewoon sopje zit er niet indrukwekkend uit, maar als je het door een belleblaas blaast krijg je bellen met de mooiste kleuren. Zo kan ook jouw leven niet zo bijzonder lijken, maar als God met zijn Heilige Geest er doorheen blaast ontstaan de mooiste dingen.

Door het licht dat op de zeepbellen valt zie je regenboogkleuren. Het teken van hoop. Zo mag je weten dat Gods adem je hoop geeft.

Blaas om de beurt mooie bellen en bij elke bel mag je danken voor dingen waar je gelukkig van wordt of bidden voor mensen of situaties of landen waar God de enige is die dingen weer mooi kan maken.

Maak een foto van de bellen! Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058

22 jan Liefde tonen

Joh 15 vers 16b

Ga op weg en draag een vrucht die blijft

Gen 18 vers 1-5

Bezoek Abraham

Marcus 6 vers 30-44

Jezus deelt brood uit



Challenge stoepkrijt

Neem stoepkrijt of krijtjes mee en ga je buurt in (of als je dat te eng vindt een buurt verder).

Denk bij elk huis wat je de bewoners toewenst aan mooie dingen. Teken op de stoep een hartje, een regenboog, een smiley of wat je maar mooi vindt en zet er iets liefs bij om ze te bemoedigen of bij te maken.

Blijdschap die je deelt wordt alleen maar meer, net zoals de broden die Jezus deelde

Maak een vrolijke foto van een van de straat met stoepkrijttekeningen. Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058

*neem eventueel voor de zekerheid een emmer water mee, sommige mensen houden niet van stoepkrijt. Zeg dan dat je ze iets moois toewenst, maar maak het gelijk weer schoon.

23 jan Groeien in eenheid

Joh 5 vers 5a

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken

1 Kor 1 vers 10-13

Is Christus verdeeld?

Joh 17 vers 20-23

Jezus gebed voor eenheid



Challenge kerkentocht

Zoek op google maps eens op kerken en kijk welke kerken er allemaal in jouw buurt staan. Loop er eens langs en kijk eens goed naar de gebouwen. Hoe kun je zien dat het een kerk is? Staan er bijvoorbeeld symbolen op? Of een bordje? Hoe heet de kerk? Waarom zou die naam gekozen zijn? Wat voor posters hangen er op de ramen?

Ben je hier wel eens geweest? Of ken je mensen die hier naar de kerk gaan? Als zij ook in Jezus geloven zijn ze eigenlijk als broers en zussen voor jou. Ervaar je dat ook zo?

Bid bij elke kerk voor de voorgangers en de mensen die hier meestal naar de kerk gaan, maar dat nu niet kunnen en bidt voor de eenheid van de kerken.

Maak een selfie of een foto van iets dat je mooi vindt bij een kerk. Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058

- *Soms heb je gebouwen die wel een kerk geweest zijn maar dat niet meer zijn. Bidt dan voor de mensen die nu het gebouw gebruiken*

24 jan Heel de schepping

Joh 15 vers 11

Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn

Kol 1 vers 15-20

In hem is alles geschapen

Marcus 4 vers 30-32

Mosterdzaadje



Challenge opruimen

Neem een vuilniszak mee, huishoudhandschoenen, veger en blik of grijper. Kijk of er op straat of in de bosjes zwerfvuil of hondenpoep ligt en ruim het op. God heeft de schepping mooi bedoeld, maar de mensen zorgen niet altijd goed voor de natuur.

Zoals Jezus zich niet te goed voelde om vieze voeten te wassen, zo kunnen wij ook vieze klusjes doen om de wereld weer een beetje mooier te maken. En daar worden God en de mensen blij van.

Dank God onder het opruimen voor al het mooie dat je ziet. Praat met elkaar waardoor de schepping vervuild of verdrongen wordt. Kijk ook om je heen naar goede voorbeelden van zorg en duurzaamheid: een groene tuin, zonnepanelen, een regenton. Bid voor de aarde. Pluk onderweg naar huis een klein takje met bloemetje of besje en zet dat thuis in een flesje of vaasje als herinnering aan de tocht.

Maak een foto van je opruimactie. Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058

**doe voorzichtig met mondkapjes! Alleen met huishandschoenen of grijper in de zak doen!*

Verbinding met jezelf
Verbinding met Christus
Verbinding met anderen
Verbinding met de wereld



Deel met #blijfinmijnliefde of #blijfinmijnliefde058

Gemaakt door Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2, 8921GP Leeuwarden
www.jabixhus.nl, 058-3000150